



Αριθμ. Πρωτ.: 996

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

**Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου  
Θηβών και Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
πρός τούς εύσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως**

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα πού ζοῦμε μία νέα καθημερινότητα, ἐξαιτίας τῆς ἐπιδημίας πού ἔχει ἐνσκήψει στή χώρα μας καί στήν ὑφήλιο, σάν ἄλλοι ποιμένες ἀκοῦμε τόν ἄγγελο νά μᾶς κομίζει τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, «**ίδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ**».

Καί ὡς εύλαβικοί προσκυνητές τοῦ Θεοῦ Βρέφους, ἐναποθέτουμε στή φτωχική Του φάτνη ἅπασα τή ζωή μας. Μία ζωή πού σήμερα τήν ἐπισκιάζει ἡ θλίψη, ὁ πόνος καί ἡ ἀγωνία γιά τήν πανδημία πού μᾶς ταλαιπωρεῖ, ἀλλά καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπόγνωση.

Οἱ σημερινές συνθηκες ἀναδεικνύουν γιά ἄλλη μία φορά τό λάθος προσανατολισμό μας. Ἡ χαρά καί ἡ εύδαιμονία πού ἀναζητούσαμε στήν ἀπόκτηση ὄλο καί περισσότερων ὑλικῶν ἀγαθῶν, μᾶς καθιστά ἀδύναμους μπροστά στήν ἀσθένεια καί στό θάνατο. Ἡ αὐτοπεποίθησή μας, ὡς ὁ μόνος ὁδηγός μας, δέν εἶναι ικανή νά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τόν τόσο μικρό, ἀλλά ἀόρατο ἰό, πού ἀπειλεῖ τή ζωή μας.

Σέ αὐτή τή ζοφερή πραγματικότητα ἔρχεται ἡ ἐορτή τῶν Χριστουγέννων νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι γεννιέται ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι φαντασμαγορική φέεστα, ἀλλά εύκαιρία πνευματικῆς βίωσης τῆς ἀληθινῆς σχέσης μας μέ τό Θεό.

Τά φετινά Χριστούγεννα θά εἶναι ὄντως ἀθόρυβα, ὅπως τότε σέ ἐκεῖνο τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἄς προσπαθήσουμε ὁ πρωταγωνιστής τῶν φετινῶν Χριστουγέννων νά εἶναι ὁ γεννηθεῖς Χριστός, κι ὄχι ἡ κοσμικότητα καί τά Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας νά γεννηθεῖ μέσα τους ὁ Χριστός πλημμυρίζοντάς τες μέ ἀγάπη. Καί τότε ἡ ἐλπίδα θά ζωντανέψει καί οἱ δυσκολίες θά πάψουν νά εἶναι ἀνυπέρβλητες. Ὅταν ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ προσφορά ἐμπνέονται ἀπό τήν ζωντανή παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα μας, τότε βιώνουμε τά Χριστούγεννα.

Ίδιαίτερα σήμερα αδελφοί μου ἄς σταθοῦμε μέ ἀγάπη δίπλα στους δοκιμαζόμενους ἀπό τήν πανδημία συνανθρώπους μας καί στίς οἰκογένειές τους. Ἡ προσευχή μας νά εἶναι ἐντατικότερη καί ἡ συμπαράσταση καί βοήθειά μας νά γίνει βάλσαμο στίς καρδιές τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας.

Ὡς πιστοὶ χριστιανοὶ ἄς ἀναθέσουμε τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας μέ ἐμπιστοσύνη στόν Παντοδύναμο Θεό, διά τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας κατανοῶ τήν ἀγωνία σας, γιά ὅλα ὅσα βιώνουμε, ὅμως, μέ θερμή προσευχή στόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί ἀκολουθώντας κατά τό ἀνθρώπινο τά μέτρα προστασίας καί τίς ὁδηγίες τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας θά ξεπεράσουμε τήν ὑγειονομική κρίση.

**Ἐγκάρδια σᾶς εὐχομαι ὁ ἐφετινός ἐορτασμός τῶν Χριστουγέννων νά πληρώσει τίς ψυχές σας μέ θεϊκή εἰρήνη, ἀγάπη καί ἐλπίδα.**

Ἔτη πολλά, εὐλογημένα, ὑγιεινά καί εὐφρόσυνα μέ τή χάρη τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας.

**«Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!»**

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ