



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Αριθμ.Πρωτ. 16

Εν Λεβαδεία τῆ 11ῃ Ιανουαρίου 2013

Πρός
Τούς Μαθητάς καί τίς Μαθήτριες
τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας
Θιβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος

Ἀγαπιτά μου παιδιά,

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας βιώνουν μέ ἔνταση αἰσθήματα ἀνασφάλειας καί ἀγωνίας λόγω τῶν πρωτόγνωρων προβλημάτων πού ἀναδύονται. Οἱ μεγαλύτεροι ἔχουν χάσει τά σημεῖα ἀναφορᾶς πού θεωροῦσαν σταθερά καί ἀμετάθετα καί οἱ νεώτεροι ἐναγώνια ἀναζητοῦν «σηματωρό καί κήρυκα», γιά νά θυμηθοῦμε τόν ποιητή Ὀδυσσεά θλύτη, μέ ἀποτέλεσμα ἄλλοι νά ἀναζητοῦν ἠθική στήριξη καί παρηγορία καί ἄλλοι ὑπεύθυνη πνευματική καθοδήγηση.

Οἱ μεγάλοι οἰκουμενικοί διδάσκαλοι, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τήν ἀγία μνήμη τους, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἔχοντας ἐπιτύχει στή ζωή καί τό ἔργο τους τήν ἀξιοθαύμαστη σύζευξη τῆς ἀνθρώπινης γνώσης καί τῆς θεόσδοτης σοφίας, μποροῦν καί τώρα νά μᾶς φανοῦν πολύτιμοι ὁδηγοί, ἀφοῦ ἀγκάλιασαν τόν ἄνθρωπο, δίνοντάς του σοφά καί μέ διάκριση λύση σέ ὑλικά καί πνευματικά προβλήματα του.

Ὀφείλουμε νά μιμηθοῦμε τί στάση τους. Νά δοῦμε τά σύγχρονα ἀδιέξοδα μέ τή δική τους ματιά καί νά τά ἀξιολογήσουμε μέ τό δικό τους θεόσοφο νοῦ. Ἐτσι θά δοῦμε καί τήν περίφημη οἰκονομική κρίση πού μᾶς ταλανίζει στίς σωστές διαστάσεις της.

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ φωτεινοί σηματοδότες ἐνός διαφορετικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπου τό θεῖο καί ἀνθρώπινο στοιχεῖο ἔχουν συμφιλιωθεῖ καί ἡ ἀνθρώπινη σοφία ἔχει συναδελφωθεῖ μέ τήν ἀληθινή θεοσέβεια. Ἐνα τέτοιο φρόνημα ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη γιά κάθε ἄνθρωπο καί στήν αὐθεντική κοινωνία τῶν προσώπων. Αὐτά τά ὑψηλά μηνύματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μποροῦν νά δώσουν στήν κουρασμένη κοινωνία μας στήριγμα, προοπτική καί ἐλπίδα.

Μέ πολλή ἀγάπη καί ἐγκαρδιές εὐχές γιά ὑγεία, πρόοδο καί πνευματική προκοπή.

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σημείωση: Νά ἀναγνωσθεῖ κατά τόν ἐκκλησιασμό τῶν σχολείων τήν ἡμέρα της ἐορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στό κοινωνικό.