



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ' (Α' ΛΟΥΚΑ) – (22 Σεπτεμβρίου)

Μιά ολόκληρη νύχτα κόπου και αγωνίας πέρασε ο Πέτρος και οι συνεργάτες του, όπως ακούσαμε στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Μια νύχτα προσπάθειας αλιευτικής που έπεσε στο κενό. «Δι' ὅλης τῆς νυκτός οὐδέν ἐλάβομεν».

Φυσικό είναι να αισθάνθηκαν απογοήτευση.

Είναι πιθανό να προσπάθησαν να εξηγήσουν τὴν ἀποτυχία τους, να ἐντοπίσουν τὶς αἰτίες τῆς.

Στόν ἀπολογισμό τους σίγουρα θά ἐπισημάνθηκε ἡ ἐπαγγελματική πείρα, πού δέν τούς ἔλειπε, ἡ χρονική διάρκεια τῆς προσπάθειας πού ἦταν ἱκανή «δι' ὅλης τῆς νυκτός», ὁ χρόνος καί τό περιβάλλον, νυκτερινό σκοτάδι, πού ἦταν τό πιό κατάλληλο γιά τό ἔργο αὐτό.

Τί ἄλλο χρειαζόταν ἄραγε γιά νά ὑπάρξει ἐπιτυχία; Ἀναζητοῦν οἱ ψαράδες «εἰς τό βάθος» τῶν γεγονότων κάποια ἐξήγηση καί δέν μποροῦν νά καταλάβουν τί ἔφταιξε καί δέν πήγε καλά ἡ ψαριά. Ποιόν ἀναγκαῖο παράγοντα λησμόνησαν καί δέν ὑπολόγισαν στό σχεδιασμό τους!

Καί ὁ παράγοντας αὐτός ἐμφανίζεται μπροστά τους ἀπρόβλεπτος καί ἀπροσδόκητος. Ἐμφανίζεται ὁ Χριστός καί τούς προτρέπει νά προσπαθήσουν καί πάλι.

Βέβαια τώρα οἱ συνθήκες δέν εἶναι οἱ πιό κατάλληλες, γιατί εἶναι ἡμέρα.

Παρά ταῦτα ὁ Πέτρος ἀπό τὴν διαίσθηση πού διαθέτουν οἱ ἀπλοί καί εἰλικρινεῖς ἄνθρωποι δείχνει ἐμπιστοσύνη στόν σχεδόν ἄγνωστό του ἀκόμη Ἰησοῦ καί τό αλιευτικό σκάφος «ἐπανάγεται εἰς τό βάθος» καί τά «δίκτυα ρίπτονται εἰς ἄβυσσον». Ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ἐν προκειμένῳ παρατηρεῖ ὅτι ὁ Πέτρος ἔτσι ἀποδείχθηκε «πιστός πρό τῆς πίστεως».

Τό ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἐκπληκτικό! «Συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολὺ• διερρήγνυτο δέ τό δίκτυον αὐτῶν».

Ποιός ἦταν, λοιπόν, ὁ παράγοντας πού ἄλλαξε τά δεδομένα; Ἡ ἀπάντηση προκύπτει προφανῆς: Ἡ εὐλογημένη παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πρόθυμη πίστη τοῦ Πέτρου.

Νά τί ἔλειπε προηγουμένως!

Καί στήν καθημερινή ζωή πολλοί ἀποτυγχάνουν στίς ἐπαγγελματικές τους προσπάθειες καί προβληματίζονται τί φταίει; Ὑπάρχει ὑπεύθυνος προγραμματισμός, σωστός σχεδιασμός, κόπος πολὺς καί ἀποτέλεσμα μηδενικό.

Σκέπτεται τάχα κανεὶς αὐτόν τόν ἀπρόβλεπτο παράγοντα τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ πού ἀναπληρώνει τὶς ἀνθρώπινες ἐλλείψεις; Ἐκτός ἀπὸ τό «μέγα ἔλεος» τοῦ Θεοῦ πού ἀναφέρεται στή σωτηρία μας, ὑπάρχει καί τό λεγόμενο «μικρὸ ἔλεος» πού ἀγκλιάζει τὶς νόμιμες καί θεμιτές ἀνάγκες τοῦ βιοπορισμοῦ μας.

Παλαιότερα ἦταν ἀδιανόητο νά ξεκινήσει τή λειτουργία του ἕνα μαγαζί χωρίς ἀγιασμό. Σήμερα σέ συνθήκες ἐκκοσμίκευσης οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν περιττό νά ἐπικαλεσθοῦν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στίς βιοτικές ἀνάγκες τους.

Βέβαια δέν ἀρκεῖ ὁ τυπικός τελετουργικός ἀγιασμός, χρειάζεται πίστη καί νά ἐνεργεῖ κανεῖς πάντα «ἐπί τῷ ῥήματί Του». Πάντα σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Τότε τά ἔργα θά εἶναι εὐλογημένα, χαριτωμένα καί ἀποδοτικά.

Σήμερα μέ τήν οικονομική κρίση ἡ κοινωνία μας δοκιμάζεται. Ἀναζητοῦνται ἐναγώνια λύσεις καί διέξοδοι.

Πόσοι, ὅμως, στρέφονται στό Θεό καί ἀποφασίζουν νά ἀναθεωρήσουν τήν μέχρι τώρα ζωή τους;

Πόσοι συναισθάνονται καί τή δική τους εὐθύνη, ὅπως ὁ Πέτρος πού, συνειδητοποιώντας τήν ἐσωτερική του κατάσταση, ὁμολόγησε δημόσια ὅτι «ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε».

Μιά τέτοια συναίσθηση ὁδηγεῖ σέ μετάνοια, ἡ μετάνοια ἐλκύει τήν χάρη καί ἔτσι πραγματοποιεῖται ἡ ἀποφασιστική καί σωτήρια καμπή.

Ἡ προτροπή τέλος τοῦ Χριστοῦ «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος» μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ὡς συμβολική.

Πάντα ὁ Κύριος καλεῖ τόν Χριστιανό νά ἀποβλέπει στό βάθος τῶν κοινῶν γεγονότων τήν πνευματική ὄψη τους, ὅπως στήν ἀπλή ἀλιεῖα τῶν ἰχθύων τήν ἀλιεῖα στό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ Πέτρου καί τήν ἀντίστοιχη κλήση του γιά ἀλιεῖα ἀνθρωπίνων ψυχῶν.

Ὁ Θεός μᾶς θέλει χριστιανούς «εἰς βάθος», ὄχι συμβατικούς καί ἐπιφανειακούς.

Πρέπει νά ἀναζητοῦμε «εἰς βάθος» τήν πνευματική αἰτία καί ρίζα κάθε ἐπιφανειακοῦ (κοινωνικοῦ) κακοῦ.

Ἔτσι θά μπορέσουμε νά βροῦμε καί τήν ριζική καί τέλεια διόρθωση καί θεραπεία του.