

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

### ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

(Μάρκ. α' 1 - 8)

4 Ιανουαρίου 2015

Ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς εἰσάγει στήν ὑπόθεση τῆς ἐορτῆς τῶν Θεοφανείων. Στήν παλιά ἐποχή καί ἡ Γέννηση καί ἡ Βάπτισις τοῦ Χριστοῦ γιορτάζονταν μαζί σέ μία ἐορτή, τήν ἐορτή τῶν Ἐπιφανείων. Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς προετοιμάζει γιά τήν δεύτερη μεγάλη ἐορτή τῶν Θεοφανείων. Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁ Ἰωάννης. Ἔτσι εἶναι γραμμένο στούς Προφήτες: Νά ἐγώ στέλνω τόν ἀγγελιαφόρο μου πρῖν ἀπό σένα, πού θά φτιάξει τό δρόμο σου ἐμπρός σου. Φωνή ἀνθρώπου ἀκούεται πού φωνάζει στήν ἔρημο· Ἐτοιμάστε τό δρόμο τοῦ Κυρίου, ἴσια κάνετε τά περάσματά του. Ὅπως εἶναι λοιπόν γραμμένο στούς Προφήτες ἔτσι κι ἔγινε· φάνηκε ὁ Ἰωάννης νά βαπτίζει στήν ἔρημο καί νά κηρύττει στούς ἀνθρώπους νά μετανοήσουν καί νά βαπτισθοῦν, προετοιμάζοντας ἔτσι τήν συγχώρεση τῶν ἀμαρτιῶν τους. Κι ἔβγαιναν καί πήγαιναν στόν Ἰωάννη ὅλα τά χωριά τῆς Ἰουδαίας καί οἱ Ἱεροσολυμίτες καί βαπτίζονταν ἀπ' αὐτόν ὅλοι στόν Ἰορδάνη ποταμό, λέγοντες φανερά τίς ἀμαρτίες τους. Κι ἦταν ὁ Ἰωάννης ντυμένος μέ ροῦχο ὑφασμένο ἀπό τρίχες τῆς καμήλας κι ἦταν ζωσμένος μέ μία δερμάτινη ζώνη στή μέση κι ἔτρωγε ἀκρίδες καί μέλι ἄγριο. Καί ἐκήρυττε κι ἔλεγε· «Ἐρχεται μετὰ ἀπό μένα ἐκεῖνος πού εἶναι δυνατότερός μου, πού ἐγώ δέν εἶμαι ἰκανός νά σκύψω νά λύσω τό λουρί ἀπό τά ὑποδήματά του. Ἐγώ σᾶς ἐβάπτισα στό νερό, αὐτός θά σᾶς βαπτίσει στό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, μεγάλη δίψα ἔκαιγε τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν ἡ προσδοκία κι ἡ προσμονή γιά τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ. Τότε λοιπόν ἐκπληρώθηκε ἡ προσδοκία τοῦ κόσμου, τότε ἦρθε στόν κόσμο ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος πού τόν εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεός καί τόν περίμεναν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄλλοι Εὐαγγελιστές ἀρχίζουν νά μᾶς ἱστοροῦνε ἀπ' ἀρχῆς ὅλα τά περιστατικά γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ὅπως ἀκούσαμε σήμερα, ἀρχίζει ἀπό τήν Βάπτισις, ἀπό τότε δηλαδή πού ὁ Χριστός βγήκε φανερά στόν κόσμο κι ἄρχισε τό ἔργο του. Καί τό ἔργο Του Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Εὐαγγέλιο, ἡ καλή ἀγγελία, τό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τήν χάρη καί τήν σωτηρία, πού δίνει ὁ Θεός στόν ἀμαρτωλό καί κατάδικο κόσμο. Ἄς ἀφήσουμε, ὅλα τά ἄλλα θεῖα καί σωτήρια

λόγια τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου κι ἄς μείνουμε σέ μία λέξη, στήν λέξη Εὐαγγέλιο. Ἄραγε τό ξέρουμ' ἐμεῖς πώς τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; Ἄραγε ξέρουμ' ἐμεῖς τί λέγει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ; Ἄραγε σκιρτάει καί κατανύγεται ἡ ψυχή μας, ὅταν ἀκοῦμε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι τό ἴδιο πάντα, εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς σωτηρίας. Μά ἐμεῖς διψοῦμε τήν σωτηρία μας καί λαχταροῦμε ν' ἀκούσουμε πώς ὁ Θεός μᾶς δίνει χάρη; Μά δέν θά καταλάβουμε, τί ἔναι τό Εὐαγγέλιο καί δέν θά νοιώσουμε τήν δίνα τῆς σωτηρίας, ἂν πρῶτα δέν μᾶς πονέσει μέσα μας πώς εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί πώς ἂν δέν μετανοήσουμε, δέν θά δοῦμε πρόσωπο Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι πάντα νέο καί πάντα τό ἴδιο, σάν τό νερό πού πίνει ὁ διψασμένος. Ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔγινε ὁ Ἰωάννης. Τώρα λοιπόν πού βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς ἄς βάλουμε κι ἐμεῖς ἀρχή καί κανόνα στόν βίον μας τό Εὐαγγέλιο. Γιατί τό Εὐαγγέλιο εἶναι καί μήνυμα ζωῆς, εἶναι καί κανόνας βίου. Μετάνοια ἐκήρυττε στήν ἔρημο ὁ Ἰωάννης, κι οἱ ἄνθρωποι ἐπέρασαν ἀπό τόν ἀρχαῖο στό νέο κόσμο μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση. Ἄς μετανοήσουμε κι ἄς ἐξομολογηθοῦμε κι ἄς δεχθοῦμε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καί τῆς σωτηρίας. Στήν πνευματική ἔρημο τοῦ καιροῦ μας εἶναι μήνυμα βίου ἀγαθοῦ καί ζωῆς αἰωνίου. Ἀμήν.

Ἀρχ. Γ. Κ.