



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Η Β Ω Ν Κ Α Ι
Λ Ε Β Α Δ Ε Ι Α Σ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (20-8-2017)

ΕΙΜΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Στο αποστολικό αυτό ανάγνωσμα ο Παύλος παρουσιάζει τα επιχειρήματα του ότι είναι αληθινός απόστολος και όχι νόθος και κίβδηλος όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του. Για το θέμα αυτό θα γράψει και άλλα πολλά στην Β΄ προς Κορινθίους επιστολή του. Ας δούμε όμως τι λέγει εδώ στην Α΄ προς Κορινθίους, κάνοντας μια πρώτη απολογία για τις κατηγορίες, που είχαν ήδη φθάσει στην Κόρινθο.

Στην αρχή του ενάτου κεφαλαίου, που δεν περιέχεται όλη στο σημερινό ανάγνωσμα ο Παύλος λέγει· «Ουκ ειμί απόστολος; Ουκ ειμί ελεύθερος; Ουχί Ιησούν Χριστόν εώρακα; Ου το έργον μου υμείς εστέ εν Κυρίω; Ει άλλοις ουκ ειμί απόστολος, αλλά γε υμίν ειμί· η γαρ σφραγίς της εμής αποστολής υμείς εστέ εν Κυρίω. Η εμή απολογία της εμέ τοις εμέ ανακρίνουσιν αύτη εστίν».

Για να καταλάβουμε τι εννοεί ο απόστολος Παύλος με αυτά που γράφει ας δούμε πρώτα τι σημαίνει η έννοια απόστολος.

Απόστολος σημαίνει αυτόν που αποστέλλεται για ένα έργο, για ένα σκοπό, για μια αποστολή. Απόστολος του Θεού είναι εκείνος που τον στέλνει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώπους, για να επιτελέσει το έργο του, για να εκτελέσει το θέλημά του.

Απόστολος επίσης είναι ο πρεσβευτής του Θεού. «Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος δι' ημών» (Β΄ Κορ. 5,20). Αυτό σημαίνει ότι ο απόστολος δεν είναι μόνο ένας Θεόσταλτος αλλά και ένας εκπρόσωπος του Θεού, ένας μικρός θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό το νόημα έχει το ψαλμικό χωρίο «Εγώ είπα θεοί εστέ και υιοί υψίστου πάντες» (Ψαλμ. 81,6). Την ερμηνεία αυτού του χωρίου μας την δίδει ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος, όταν θέλησαν να τον λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι γιατί διεκήρυξε ότι είναι Θεός, τους είπε· «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας "Εγώ είπα, είσθε θεοί"; Αφού εκείνους ονόμασε θεούς, προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού και δεν μπορούμε να ακυρώσουμε την Γραφή και να μη δεχθούμε αυτά που λέγει, αυτόν που ο πατέρας ξεχώρισε και απέστειλε στον κόσμο, εσείς λέτε ότι βλασφημεί τον Θεό, διότι είπα ότι είμαι υιός Θεού» (Ιω. 10,31-36.);

Απόστολοι του Θεού με γενική σημασία είναι όλοι όσοι διακονούν το έργο του Θεού και της Εκκλησίας του. Με ειδική σημασία όμως είναι μόνο οι δώδεκα μαθητές του Κυρίου.

Επειδή ο Ιούδας εξέπεσε του αποστολικού αξιώματος, πήρε τη θέση του ο Ματθίας, ο οποίος, για να πάρει αυτή τη θέση, έπρεπε να έχει τα εξής προσόντα σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων (1,21-22). Έπρεπε να είναι ένας από αυτούς που ήταν μαζί με τον Κύριο, από την στιγμή που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα της αναλήψεώς του και έτσι να γίνει μάρτυρας της αναστάσεώς του μαζί με τους άλλους αποστόλους. Με απλά λόγια έπρεπε να είναι αυτόπτης και αυτήκοος της ζωής, της διδασκαλίας του και μάλιστα του θανάτου και της αναστάσεώς του.

Στους δώδεκα αποστόλους προσετέθησαν αργότερα και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος και ο Παύλος.

Ο Παύλος με αποκάλυψη του Θεού, όπως μας λέγει στην προς Γαλάτας επιστολή του (1,11-12), έλαβε το ευαγγέλιο που άκουσαν και έζησαν οι άλλοι απόστολοι και μάλιστα είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Ο Παύλος, όπως λέγει ο άγιος Χρυσόστομος, είχε το προνόμιο να κάνει επισκέψεις στον ουρανό και να μιλά με τον Θεό κατ' ιδίαν, αφού είχε υπερβολικές και πολλές αποκαλύψεις του Χριστού (Β΄ Κορ. 12,7). Έτσι ο Παύλος δεν διέφερε καθόλου από τους δώδεκα αποστόλους.

Σφραγίς της εμής αποστολής.

Η δεύτερη απόδειξη ότι ο Παύλος είναι γνήσιος απόστολος είναι η ίδια η Εκκλησία της Κορίνθου που ίδρυσε ο Παύλος. Εκκλησίες την πρώτη εποχή ίδρυσαν μόνο οι απόστολοι. **Κι αυτό, γιατί μόνον αυτοί χορηγούσαν το Άγιο Πνεύμα στους βαπτισμένους.**

Όταν ο Φίλιππος, που ήταν από τους επτά αποστόλους και όχι από τους δώδεκα, κήρυξε στην Σαμάρεια τους βάπτισε μεν αλλά δεν τους έχρισε και έτσι δεν πήραν Πνεύμα Άγιο. Το άγιο χρίσμα το τέλεσαν οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, οι οποίοι ήλθαν στην Σαμάρεια γι' αυτό τον σκοπό. Έθεταν τα χέρια τους πάνω στους βαπτισμένους και ελάμβαναν αυτοί το Άγιο Πνεύμα (Πραξ. 14-17). Αργότερα η Εκκλησία θέσπισε το χρίσμα να το τελούν και οι ιερείς, συγχρόνως με το βάπτισμα, με το άγιο μύρο, που ετοιμάζουν οι επίσκοποι. Το άγιο μύρο σήμερα δίνεται, όταν ο ιερέυς σφραγίζει το σώμα του πιστού, δηλαδή κάνει το σημείο του σταυρού πάνω στο σώμα με ειδικό σκεύος, που έχει βαμβάκι στην άκρη του. Έτσι μυρώνει με το άγιον έλαιο, το οποίο σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας χορηγεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Στην Κόρινθο όμως δεν πήγε κανείς από τους δώδεκα αποστόλους για να βάλει την αποστολική σφραγίδα, διότι την έβαλε ο Παύλος, που ήταν γνήσιος απόστολος, διορισμένος από τον ίδιο τον Κύριο και αναγνωρισμένος από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων.

Η εμή απολογία.

Τρίτη απόδειξη, που ο Παύλος ονομάζει απολογία, όπως την δεύτερη την ονόμασε σφραγίδα, είναι η ίδια η ζωή του και η συμπεριφορά του, που την γνώρισαν οι Κορίνθιοι. Από αυτήν φαίνεται ότι είναι γνήσιος απόστολος, όπως το καλό δένδρο φαίνεται από τους καρπούς του. Την όλη διαγωγή του Παύλου την διακρίνει η ακρίβεια και η θυσία. Η ζωή του είναι εξ ολοκλήρου δοσμένη

στην αποστολή του και προσφέρει συνεχώς τον εαυτό του ως θυσία στο έργο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για την πιο μικρή παράβαση εις βάρος του ευαγγελίου. Όχι μόνο ποτέ δεν καταχράστηκε την αποστολική του εξουσία για να καλοπεράσει, να κερδίσει ή να καταδυναστεύσει κάποιον, αλλά ούτε και τα πιο στοιχειώδη και νόμιμα αγαθά, που δικαιούνταν και απολάμβαναν και οι άλλοι απόστολοι, θέλησε να απολαύσει. Και αυτό το έκανε για να έχει το δικαίωμα να διεκδικεί το αξίωμα του γνησίου και αληθινού αποστόλου. Η ζωή του και η συμπεριφορά του αποδείκνυε ότι όχι μόνο είναι αληθινός απόστολος, αλλά στην αρετή και την αγιότητα είναι ανώτερος όλων των γνησίων αποστόλων.

Αρχιμ. Μελέτιος Απ. Βαδραχάνης