



Αριθμ. Πρωτ.180

Λεβάδεια, 13 Μαρτίου 2021

Πρός  
άπαντα τον Ιερό Κλήρο  
τις Μοναστικές Αδελφότητες  
και τους ευσεβείς Χριστιανούς  
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

*Αγαπητοί Πατέρες και Συλλειτουργοί,  
Πανοσιολογιώτατοι Άγιοι Καθηγούμενοι και αγαπητοί Πατέρες,  
Οσιώτατες Γερόντισσες και Μοναχές,  
Προσφιλέστατοι Αδελφοί μου,*

Με την χάρη του Θεού βρισκόμαστε πάλι προ των θυρών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μιας περιόδου που μας εντάσσει σε έναν εντατικότερο αγώνα να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα του εαυτού μας, και να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό και τον πλησίον.

Είναι αλήθεια ότι οι εξωτερικές δυσκολίες λόγω της επιδημίας τόσο στην πατρίδα μας όσο και στην παγκόσμια κοινότητα, μας έχουν κουράσει και εν πολλοίς αποδυναμώσει. Χρειάζεται λοιπόν τώρα όσο ποτέ, να χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά εφόδια που μας παρέχονται αυτή την περίοδο, δηλαδή τις ευλογημένες ακολουθίες, την ενδοσκόπηση του εαυτού μας, την καθαρική μετάνοια, την συγνώμη, την φιλαδελφία, την πίστη, ώστε να αποβάλουμε κάθε φόβο και να βρεθούμε νικητές.

Η ζωή μας ως χριστιανών θα πρέπει να έχει ένα νόημα και έναν σκοπό στην γη αυτή. Να συνειδητοποιήσουμε ότι εξ' αιτίας των αμαρτιών μας γευόμαστε όλοι την πίκρα της εξορίας από παράδεισο και από τον Θεό που δεν έπαψε να αγαπά τον άνθρωπο. Και συνειδητοποιώντας αυτό να «φιλοτιμηθούμε» όπως έλεγε ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, να επιστρέψουμε στον Θεό και να ανακτήσουμε την χάρη Του και έτσι να βρούμε τον Παράδεισο που χάσαμε, και την ζωοποιό κοινωνία με τον Θεό και Σωτήρα μας.

Αυτό θα συμβεί πρωτίστως συγχωρώντας τους πάντες από καρδιάς. Αμέσως μετά θα μας δώσει ο Κύριός μας, να γευθούμε την δύναμη της καρδιακής και ζέουσας πίστης στο Θείο Του πρόσωπο. Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τη σοφία των ταπεινών λογισμών και να καταλαβαίνουμε πιο καθαρά τί είναι αρεστό και ευάρεστο σε Εκείνον.

Κάνουμε αρχή μετανοίας για τις γνωστές και κρυφές αμαρτίες μας, ώστε να καθαρίσει ο Θεός την καρδιά μας, και ανεμπόδιστα να πλατύνεται στην ταπείνωση και να δέχεται την Παρουσία Του. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός όλων αυτών των πνευματικών ασκήσεων που προτείνει η Αγία μας Εκκλησία την περίοδο αυτή.

Εύχομαι από καρδιάς στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, να εκμεταλλευθούμε την ιερή ατμόσφαιρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και ευχαριστώντας τον Θεό να ανανεωθούμε πνευματικά, και να αξιωθούμε να φτάσουμε να εορτάσουμε τα Άχραντα Πάθη και την ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου, αλλά και την δική μας διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Αμήν.

Μετ' εὐχῶν καὶ ἀγάπης  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ