



Λεβάδεια, Σεπτέμβριος 2021

Μήνυμα επί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους

Πρός
τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν Σχολείων τῶν Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν
Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος

Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Παρά τίς δύσκολες συνθήκες πού ἐπικρατοῦν γύρω μας ἀρχίζει καί πάλι μία νέα σχολική χρονιά, ἕνα συναρπαστικό ταξίδι γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τῆς ἀρετῆς.

Τήν ἔχουμε ἀνάγκη παιδιά μου τή μόρφωση καί τήν πνευματική καλλιέργεια, ὥστε νά ἀποβαίνει οὐσιαστικά σέ διαμόρφωση ὠραίων χαρακτήρων. Γι' αὐτό καί χρειαζόμαστε μιά παιδεία προσανατολισμένη στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο.

Ἐχουμε ἀνάγκη ἕνα σχολεῖο, τό ὁποῖο θά μᾶς διδάσκει τή φιλανθρωπία, τόν σεβασμό σέ κάθε ἀδύναμο καί πάσχοντα συνάνθρωπο, τήν ἐλευθερία πού συνδυάζεται μέ ὑπευθυνότητα, τόν ὑγιῆ καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό.

Νά θυμάστε ὅτι σκοπός τῆς παιδείας εἶναι νά διαμορφώνει ὀλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ σφαιρική γνώση, χρήσιμες γιά τήν κοινωνία, τήν πατρίδα καί τήν ἀνθρωπότητα γενικότερα.

Σέ τοῦτο τό χῶμα ἀγαπημένα μου παιδιά ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἔχει ριζώσει «**μιά στέρνα κρυφή, ζεστή, πού θησαυρίζει**», ὅπως γράφει ὁ ποιητής Γ. Σεφέρης καί ἡ στέρνα αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, πού ἂν φωτισθοῦμε ὅλοι ἀπό τά νάματά της, τό μέλλον μας θά εἶναι καλύτερο.

Αὐτή τήν ὥρα, λοιπόν, ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας, εὔχομαι ἐγκάρδια σ' ὅλους σας, πρωτίστως σ' ἐσᾶς ἀγαπημένα μου παιδιά, ἀλλά καί στούς γονεῖς σας πού μοχθοῦν καί ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον σας, στούς σεβαστούς δασκάλους καί καθηγητές σας πού εἶναι συνοδοιπόροι στήν εὐγενῆ σας προσπάθεια, ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῇ ὅλους, νά σᾶς χαρίζη ὑγεία, ἀντοχή, φωτισμό καί πρόοδο.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, καλή δύναμη καί συστηματική προσπάθεια γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων σας. Ὁ Θεός μαζί σας.

Μετά πολλῆς ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης σας
†Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος